



Onze oud-leerlingen vertellen
hun verhaal...

”

Economie-moderne Talen

Mijn naam is **Caroline Gabriëls**, en ik studeerde af aan i-Mas in de richting Economie – moderne talen. Na zes jaar i-MaS, en eveneens zes jaar internaat, was het toen tijd voor de grote stap... en de grote beslissing. Kies ik meteen voor de universiteit of proef ik eerst van het hoger onderwijs via de hogeschool? Er misschien nog de meest belangrijke vraag: voor welke studierichting schrijf ik me in? Aangezien mijn interesseveld vrij breed is, was die keuze niet bepaald makkelijk, maar uiteindelijk hakte ik de knoop door: Bachelor Toegepaste Taalkunde (Nederlands, Engels en Spaans) aan de KU Leuven te Brussel. Ondertussen zit ik in mijn laatste jaar van die bacheloropleiding en komt voor mij de keuze voor master dichterbij. Dat is nog een ver-van-mijn-bedshow denk je misschien als je dit leest en volgend jaar het hoger onderwijs instapt, maar niets is minder waar. De jaren die ik nu achter de rug heb zijn bijna letterlijk voorbij gevlogen! Door zowel het hoge talenniveau dat ik verwierf in de ASO-richting als de discipline die mij op het internaat aangeleerd werd, was ik er bijna zeker van dat die studierichting mij wel zou liggen. Het bleek gelukkig ook effectief “my cup of tea” te zijn ☺. Doorgaans verliep alles dus redelijk soepel de afgelopen jaren, maar natuurlijk liep niet alles van een leien dakje. Ervoor werken en je meer dan 100% inzetten zal je altijd moeten doen in elke studierichting, maar wanneer je studie je passie is, zoals bij mij duidelijk het geval is, doe je dat ongetwijfeld met plezier. Externe motivaties helpen natuurlijk ook altijd om jezelf te stimuleren om die syllabus nog maar eens een keer door te nemen. Denk aan de vele toekomstmogelijkheden die je door je studie kan bereiken, of aan een tussentijdse stage-ervaring. Het Erasmus + programma dat georganiseerd wordt in het derde bachelorjaar was voor mij een enorme motivatie. Aangezien ik Spaans en Engels als vreemde talen opneem in mijn studiepakket heb ik een grote liefde voor de landen waar die talen gesproken worden. Daarbuiten zag ik het ook wel zitten om zes maanden in het buitenland te vertoeven. Door mijn inzet doorheen de jaren heb ik het eerste semester van dit academiejaar dan ook mooger doorbrengen in het mooie Granada. Daar ben ik ondergedompeld in de vreemde cultuur, heb ik veel internationale connecties gelegd en heb ik de kans gekregen om mijn Spaans in de praktijk naar een hoger niveau te brengen. Kortom, het was de vereiste inspanningen méér dan waard. Terugkijkend op mijn eerste maar zeker niet mijn laatste ervaring in het hoger onderwijs kan ik slechts enkele tips meegeven die écht van belang zijn in mijn ogen: zoek iets wat je graag doet en stel je open voor alles wat op je pad komt



Caroline Gabriëls. Bachelor Toegepaste Taalkunde Nederlands Engels Spaans