



Onze oud-leerlingen vertellen  
hun verhaal...

”

## Organisatie-assistentie

In elk vriendenboek waar ik sinds mijn kleuterjaren mijn droomberoep schreef, staat: leerkracht. Ik wist al van jongs af aan dat ik 'juf' wilde worden. In het middelbaar begon ik het eerste jaar in de A-stroom maar dat lag me niet. Ik voelde al snel dat ik een richting met meer praktijk nodig had en schakelde in het tweede jaar over naar de beroepsrichting Verzorging-voeding (in de derde graad Organisatie-assistentie). Dit is een sociale richting met veel menselijke contacten en praktijklessen. Dankzij de stages ontdek je welke bevolkingsgroepen je het best liggen en doe je veel ervaring op. Na mijn zevende jaar op i-MaS wilde ik mijn kinderroom waarmaken. Ik was enorm gemotiveerd om in de lerarenopleiding te slagen. Ondanks dat de theoretische vakken veel inspanning vroegen, ging de lerarenopleiding eigenlijk vrij vlot. De stageperiodes waren een bevestiging van wat ik al wist: dit was wat ik wil blijven doen in de toekomst. Als je er vol voor wil gaan is ook, na een beroepsopleiding, verder studeren zeker mogelijk! Twijfel je, dan raad ik aan het zeker te proberen.



Fien Liefsoens - lerarenopleiding